

Songtekst Akke de Cowboy; Rapformatie De Voorhoede

Refrein (2x)

Akke de Cowboy!
Podverdomme het is!
Akke de Cowboy!
Ja die jongen is!
Akke de Cowboy!
Pas maar op het is!
Akke de Cowbooyo

Couplet 1:

Klik klik klak op het pad met sporen aan m'n hakken
En een gun in my right hand (klikboom)
Ik ben een cowboy, gooi met m'n lasso
Op de bonne voi, ik ben een mannetje met een torso
En een leder jack van Boss, luister hoe ik boss
M'n paard was geraakt en gestorven in het bos
Vanuit een helikopter was ik 24 uur gevolgd
Door wat maffiosen en die zien mij liever DOOD
Aangekomen in het dorp, vijandigheid is enorm
Alle ogen staan gericht op deze jongen
Maar ik loop stug door langs het volk
Ik steek een peuk op en tuf voor de vorm
Met alleen een gun en wat geld bij me
Ik zie de Woodies om mij heen versted kijken
Van wat moet hij nou en wat doet hij hier
Vreemdelingen hebben echter niks te zoeken hier maar ik ben...

Refrein (2x)

Couplet 2:

Al die faffies moeten zich bemoeien met hun eigen B- film
Zelfverzekerd pomp ik een saloonbar binnen
Ik sla die eindeloze scene even over
dat ik loop naar de bar en ik vraag om een cola
kijk die kill strak aan in z'n bek met z'n zippo
en z'n vieze pakkie Camel sigaretten
kijk die kil strak aan als die film van m'n pa
tik 'm aan en ik vraag naar de sherrif
hij zegt- wil je dood en verderf loop dan rond een uur of elf
hier naar buiten..? (yep, ellebogenwerk)
deze keer niet stoned op Djemaa el Fna
tik dikke hompen goud weg uit de bergen van m'n vijand
met een pikhouweel, spa en een schop
stoot een dame in de saloon bierglazen om
de wijzer verzet ik moet gaan op de klok
ik sta op, op naar de sherrif, wie komt er naar je toe?

Refrein (2x)

Couplet 3:

Oke fucking hell, ben niet bang, TUURLIJK WEL!
Schijt kleur, ik ga dit niet alleen winnen met puur geweld
Maar stel niemand teleur in wat ik jullie nu vertel
't is zowaar twee voor elf, pop de Red Dead Redemption
zelfverzekerd dit is mijn mansion
zie de sherrif daar staan vanaf een klein endje, hij zegt-
EY, nou is het tussen jou en mij
Ja de bad guy waarmee ik sta tegenover in 1 lijn
Het is wachten op de klok op 't kerkplein
Ik ben de beste van het wilde westen, sterke lijn
De wereld is van mij en niet om het minste gerigste
Ik ben een googelaar met mn gun en mn snelle vingers
De klok slaat, even een stilte ja maar de kogel schiet ik op maat
Dwars door de kop van de sherrig nog, RAAK!
De mensen juichen en roepen Akke de Cowboy
Ik zie wat cowgirls naar me kijken en dat kan ik begrijpen Teun!

Refrein (2x)

